

ZATURDAG, den

14<sup>den</sup> NOVEMBER.

# Nieuwe Surinaamsche Courant.

## Berigten uit het gebied van Kunsten en Nijverheid.

**Wet voor de Stoombooteigenaars in Louisiana.** — Het bestuur van Louisiana heeft ten aanzien van het springen van stoomboten op den Mississippi eene zeer gestrengte wet uitgevaardigd, tot voorkoming van dergelijke ongelukken. Bij deze wet wordt namelijk een staats-ingenieur benoemd, wiens plicht is, de ketels der stoomboten alle drie maanden te onderzoeken, en dezelve hierbij aan eene hydraulische drukking te onderwerpen, welke driemaal groter is dan de drukking van de stoom, waarmee zij op eenige wijze werken kunnen. Hij heeft voorts elke boot van een certificaat te voorzien, waarin uitgedrukt is, welke stoomkracht in dezelve zonder gevaar kan gebruikt worden. Heeft een boot, welke de behoorlijke getuigschriften mist, eenig ongeval plaats, zoo kan noch de kapitein, noch de eigenaar van het schip, noch de agent eenige aanspraak op vrucht of assurantie maken; de eigenaar of agent is verder voor de geheele schade verantwoordelijk, en de kapitein ondergaat eene straf, welke niet beneden 600, en niet boven 2000 dollars bedragen mag, almede eene gevangenis, van ten minste drie maanden en ten hoogste drie jaar. Zijn er eenige menschen ten gevolge van het springen verongelukt, zoo wordt de kapitein, als de certificaat niet in orde zijn, aan doodslag schuldig verklaard.

**Verongelukken van Stoomboten op de wateren van het westelijke Noord-Amerika.** — Het volgende artikel uit het *Western Magazine* toont aan, met welken ijver men in Amerika alles aanrijft en ten uitvoer legt. Wat de levendigheid van handel en nijverheid bevoordert, en hoe weinig men zich door ongevallen laat afschrikken. »Den 1 Januarij 1831 verscheen er een officieel bericht omtrent de Stoomboten op de westelijke wateren der Vereenigde Staten, namelijk op den Mississippi, Ohio enz., uit hetwelk blijkt dat derzelver geheel aantal 220 beloopt, welke zamen 39,000 ton voeren. Van het einde des jaars 1831 tot het einde des jaars 1833 geraakten niet minder dan 36 Stoomboten buiten dienst; 15 werden namelijk als onbruikbaar afgekeurd; 7 gingen door tjs te gronde; 15 verbrandden; 21 leden schipbreuk en 5 werden er door andere boten vernield. Trekt men hier de 15, als onbruikbaar afgekeurde Stoomboten af, zoo verongelukten er in de twee jaren niet minder dan 51, zoodat er alzoo jaarlijks 12 Stoomboten van de 100 verloren gaan. Het verlies aan goederen wordt hier naar jaarlijks op 10 perCent berekend.

**Burden's stoomvlot.** — Dit vlot waarvan reeds vroeger melding gemaakt is, is een ongeval bejegend, ten gevolge waarvan het thans bijna vernield is. Een Amerikaansch tijdschrift berigt hierover: Beide cilinders zijn geheel vernield. Het ongeval droeg zich op de volgende wijze op de Hudson toe. Het vlot moest, dewijl de rivier met vaartuigen bedekt was, tusschen eene boot en eenen dijk doornemen; de stuurman vond den doortogt te nauw en luidde met zijne bel, om te kunnen te geven, dat het vlot eerst aangehouden en vervolgens rugwaarts

bewogen moest worden. De machinist begreep dit verkeerd, en meende dat het vlot voorwaarts moest gedreven worden. Het liep alzoo tegen den dijk en verbrijzelde daarop.

**Een zeilende ijzeren spoorwegskar.** — Kapt. HURST heeft eenen kolenwagen, van eenen mast en een zeil voorzien, op den ijzeren spoorweg van de Llangennech-steen-kolen-Compagnie gebragt, om donzelven door den wind in beweging te laten brengen. De wind woei sterk in de rigting van den spoorweg en de wagen werd daardoor in 7½ minuut eene streek van 3 Engelsche mijlen ver voortgedreven, waarop zich bovendien eene schuinsche vlakke van ½ mijl bevond. De snelheid bedroeg diensvolgens 25 mijlen in het uur. Bij eene tweede proef, waarbij de wind tegen de zijle van den wagen werkte, bedroeg de snelheid slechts 9 tot 10 mijlen in het uur.

**Vesting-Werken.** — De vesting Posen, welke op eene geheele nieuwe wijze wordt herbouwd, zal, wanneer zij gereed is, een pronkstuk van hedendaagschen bouwtrant zijn. Van de daartoe bestemde 21 miljoen thalers zijn reeds 8 miljoen besteed en is het eerste fort voltooid; alle vertrekken en onderaardsche verblijfplaatsen zijn niet als bij vroegeren aanleg van vestingwerken, bekrompen en somber, maar ruim, luentig, ja elegant. In iedere kamer slapen 10 militairen en 4 in den gang voor de deur; des morgens worden de ijzeren bedsteden bij tweeën op elkander gezet, zoodat 11 maa in elk vertrek behoorlijke ruimte vinden. Iedere kompagnie heeft hare kleedkamer gelijkvloers, en zelfs ontbreekt het niet aan plaatsen van verlichting en uitspanning. Het gansche reusachtige werk wordt door met heete lucht gevulde huizen verwarmd. Overeenkomstig de gemaakte teekening zal de geheele aanleg bestaan uit vier forren, gelijk aan het reeds voltooide, en binnen den tijd van vier jaren gereed wezen. Ten einde den benodigden steen gemakkelijker aan te voeren, heeft men tot aan de steenbakkerij aan de Warta eenen spoorweg aangelegd.

**Middel om kamervernissen en olieverfschilderijen schoon te maken.** — Smelt in een glas water eene lepel vol kalkchlorure of soda: wasch met eene spons de vuile partijen af, veeg die vervolgens met een goed en schoon linnen lapje af. Na verloop van eenige minuten is de vlek, hoe vuil en vast zij ook zijn, verdwenen. Op deze wijze kan men met olieverbw beschilderd hout, en zelfs alle, met vernis bedekte, lichamen als nieuw doen voorkomen.

Uit echte bescheiden, onlangs uitgegeven, blijkt het, dat het getal kinderen, die in Frankrijk door huane ouders verlaten worden, jaar bij jaar, op eene schrikbarende wijze toeneemt. In 1819 bedroeg het getal vondelingen in Frankrijk 99,316; in 1820 was dit getal 102,103; in 1821 bedroeg het 106,000; in 1822 steeg het tot 109,000; in 1823 tot 111,000; in 1824 tot 116,719. In 1831 tot 122,981. In het laatstgemelde jaar bedroegen de uitgaven welke het fran-sche gouvernement verplicht was tot onderhoud der vondelingen te besteden, een som van niet minder dan 8,725,855 franken. Sedert dien tijd heeft men geene geregeld opgave deswege gedaan, maar volgens vrij

naauwkeurige berekeningen, is in het jaar 1833 het getal vondelingen weder met 3000 vergroot. Deze jaarlijksche vermeerdering begint de aandacht des bestaurs zeer ernstig bezig te houden, en men begint in te zien, dat de wijze waarop in het onderhoud dezer kinderen voorzien wordt, niet alleen een ondragelijken last voor den staat wordt, maar ook tot aanmoediging strekt van on-tucht en zedeloosheid.

Het Engelsch dagblad *de Morning Post* treeke in eene berekening der kosten die de expeditie van 10,000 Engelschen, naar Spanje, veroorzaken zal. Zie hier de bijzonderheden dier kosten, volgens genoemd blad: Werving 100,000 pond sterling; transport naar Spanje 180,000 p. st.; traktement van den opperbevelhebber gedurende een jaar 1200 p. st.; 2 brigadier-generaals, ieder à 800 p., 1600 p. st.; 10 kolonels, à 500 p. ieder, 5000 p. st.; 20 luitenant-kolonels, à 400 p., 8000 p. st.; 20 majoors, à 300 p., 6000 p. st.; 300 kapiteins, à 200 p. st., 60,000 p. st.; 300 luitenants, à 150 p., 45,000 p. st.; 300 tweede luitenants, à 100 p., 30,000 p. st.; 300 vaandrags, à 50 p., 27,000 p. st.; 10 betaalmeesters, à 270 p., 27,000 p. st.; 20 chirurgen, à 200 p., 4000 p. st.; 20 staf-officieren, à 300 p., 6000 p. st.; 9000 soldaten, à 90 p., 810,000 p. st.; geneeskundige dienst en onvoorziene uitgaven 25,000 p. st.; totaal 681,500 ponden sterl. (£8,175,000). Men heeft de soldaten toegezegd hun bij het ontslag nog de helft der soldij van hinnen diensttijd te betalen. Men zal nog 300,000 ponden st. daartoe behoeven, wanneer zelfs de dienst niet langer dan een jaar duurt. Men begroot alzoo, dat er een millioen ponden sterling (£12,000,000) vereischt zal worden om de Koningin *Christina* een jaar lang den bijstand van 10,000 Engelsche vrijwilligers te verzekeren. Het Fransch-Belgisch leger, zou evenveel kosten, en het vreemd leger de helft. Diensvolgens besluit het engelsche blad kunnen 25,000 man hulpvrouwen, gedurende een jaar, niet minder dan op twee en een half millioen ponden st. (£30,000,000) te staan komen.

Uit den Deuschen Hof- en Staats-Almanak voor 1835 ontleenen wij de volgende bijzonderheden. De Hoftaat des Konings bestaat uit 157 kamermeeren, 3 staalmeesters, 38 hofjagermeesters, 2 adjudanten-generaal, 305 kamerjokers, 9 apothekers en heekmeester en 14 pages.

Bij het algemeen bestuur zijn 22 ministers en geheime conferentie-raden, 83 staats-raden in werkelijke dienst, 32 titulair staats-raden, en 25 commissarissen-generaal aangesteld. Aan het hoofd der krijgsmagt staan een generaal-veldmaarschalk, 3 kommanderende generaals, 3 luitenant-generaals, 12 generaal-majoors en 7 generaals à la suite. Het leger bestaat uit 18 regimenten infanterie, 1 afdeeling garde, en 3 afdeelingen jagers; de ruitery uit 9 regimenten, 10 artillerie uit 15 kompagnien. De sterkte van het leger wordt op 39,000 man geschat, waarvan twee derden in active dienst zijn. In oorlogstijd komt nog daarbij de omstreks 60,000 man tellende landmilitie, alsmede de algemeene landstroom. De zeemagt tolt weder 7 linesschepen; verscheiden fregatten en kleinere vaartuigen, te zamen meer dan honderd in getal. Zij wordt aangevoerd door één admiraal, twee vice-admiraals en twee schouten bij nacht.

# Bengelingen.

## VREESSELIJKE ONTMOETING VAN EENEN EENZAMEN REIZIGER TE VOET IN OOST- INDIË; DOOR HEM ZELVEN VERHAALD.

Ik had mij te *Vizagapatnam* eenige dagen opgehouden en mijne zaken gelukkiglijk afgedaan. Reeds dacht ik mijne reis voort te zetten, toen ik van eene begrafenis hoorde, die ik besloot mede aan te zien. Te *Velur*, slechts anderhalf uur van *Vizagapatnam*, zonde eene jonge weduwe van de kaste der *Chetours*, zich met het lijk van haren man in eene groeve laten verbranden, in plaats dat zulks in het zuidelijke gedeelte van *Koromandel* en in andere oorden, op eenen brandstapel geschiedt. Ik oordeelde deze plegtigheid niet te moeten verzuimen, ging te voet naar het gemelde dorp, en werd aanstond naar een huis gewezen, waar de weduwe omringd van hare mannelijke en vrouwelijke verwanten, onder eene soort van verhemelt zat. Het was eene jonge welgemaakte vrouw, van ten hoogste acht en twintig jaren, met eene ten uiterste zachte physiognomie. Zij deelde nu en dan aan hare verwanten betel nit, bewoog de lippen als eene biddende, en scheen volkomen bedaard te zijn. Intusschen kon ik haar niet zonder medelijden beschouwen, tot dat ik eindelijk door de menigte menschen mede voort, en naar de plaats gesleept werd, die tot de plegtigheid bestemd was.

Deze plaats lag buiten het dorp, ongeveer een kwartier ners van daar. Men had in het midden derzelve eene groeve gegraven, die omtrent tien voet lang en acht voet breed en diep scheen te zijn. Dezelve was reeds met eene onzettende menigte gloeiende kolen gevuld; echter wierp men nog steeds van alle kanten groote blokken hout daarin. Weldra daarop kwam de lijkstaatsie aan, en plotselijk werd de groeve met hooge matten omzeld. De aanschouwers weken terug, de gansche menigte vormde eenen grooten kring; toen naderde het ongelukkige offer der echtelijke tenderheid.

Zij was op het prachtigste gekleed en met eene menigte juweelen bedekt. In de hand hield zij eenen kleinen met kruidnagelen bestoken citroen, waaraan zij somtijds scheen te ruiken. Nevens en achter haar gingen hare verwanten en verscheiden braminnen, waarop eene groote menigte vrouwen volgde. Vooruit ging een hoop muzikanten en speelde de vrolijkste liederen. Eer intusschen de weduwe de groeve naderde, leide zij haar prachtig gewaad en hare juweelen af, verdeelde dezelve onder hare vrouwelijke verwanten, baadde zich, terwijl hare vriendinnen eenen digten kring om haar sloten in den nabijzijnden vijver, en trok hierop een eenvoudigen katoenen kleed aan. Nu trad zij moedig en met vaste schreden weder voor den trein, en naderde, onder de lofgezangen der braminnen en de ruischende toonen der muziek, allengs de nog steeds omhangene groeve, aan wier rand het lijk haars mans op eene baar lag.

Alhier aangekomen zijnde, bleef zij eenige oogenblikken staan, beschouwde hetzelve met de tederste blikken, sloeg zich op de borst en brak in luide tranen uit. Eindelijk boog zij zich, verliet de baar en ging driemaal rondom de groeve, waarbij zij nimmer vergat, het lijk te groeten. Thans bij de laatste maal, bleef zij weder voor hetzelve staan, wendde zich tot hare verwanten, nam met volkomen gerustheid afscheid van dezelve, ontving van eenen der braminnen eene kruik met olie, goot iets daarvan op het lijk, zedde de kruik op haar hoofd, riep driemaal met luider stemme: *Varina: (God) en spreng vrolijk en overvraagd in de braadende groeve. Men had in hetzelfde oogenblik de matten laten vallen, tevens werd het lijk ook daarin gestorpen, en allen in één oogenblik met duizend in gerucht gelouddene brandhouten bedekt. De tremmels, de bekens, de trompetten klonken luider, de aanwezende vrouwen hieven een afgrijsselijk vreugdegescreeuw aan, en de krakende vlammen stegen omhoog tot in de wolken.*

Hoe zeer ik overtuigd was, dat de ongelukkige terstond gestikt moest wezen, maakte echter het geheel op mij eenen zeer smartelijken indruk. Ik verliet de plaats, ging in het dorp terug en nam den terugtocht naar *Vizagapatnam* aan. Reeds was het donker geworden, en in diepe gedachten verzonken wandelde ik wel een uur ver; eindelijk zag ik op en werd gewaar, dat ik op een verkeerd pad was. Een goed, oud man, die ik juist inhaalde, bevestigde dit, maade mij naar *Velur* terug te keeren, en wees mij een gemakkelijker en korter voetpad daar toe aan. Ik keerde dienvolgens om, sloeg het aangewezen voetpad in, vervolgde hetzelfde eenigen tijd, doch niet zonder moeite, werd bij de toenemende duisternis en de gedurige zijwegen hoe langer hoe onzekender, meede eindelijk in de verre eenige lichten te ontdekken en besloot regtuit daarop af te gaan. Zoo bereikte ik, eenen heuvel, bevond, dat de lichten verdwenen waren, dwaalde in den donkeren nacht en bij eenen geweldigen regen voort, kwam aan eene tweede hoogte, dacht dezelve haastig te betuigen en gevoelde op eens met ontzetting, dat de grond onder mijne voeten zich bewoog. Vergeefs iets ligts en bewegelijks stiet. Ik bevoelde het

trachtte ik mij eenige minuten aan eenen struik met de voet, het schenen beenderen te zijn; ik vast te houden, ik moest door de zwaarte van betastte het met de hand. — Almachtige God! het mijn ligchaam weder loslaten, en stortte met een was een menschengeraamte! — Welk een oogenblik! — Thans nog denk ik met eene ijskoude rilling daaraan. Ik moest mij nederzetten, ik was buiten mij zelven. — «Het is het beeld van uw aanstaand lot,» zeide ik tot mij zelven, en begon bitterlijk te weenen.

Gedurende eenige oogenblikken lag ik volkomen bewusteloos, eindelijk echter kwam ik weder bij mij zelven en bespeurde in mijne nabijheid eenen afschuwelijken stank van verrotting. Ik tastte om mij heen, en bevond, dat ik op eenen dooden, tot verrotting overgegaan, buffel, lag. Schielijk sprong ik op, verwijderde mij met angstvolle voorzigtigheid eenige schrede van daar, en staarde vol verwijfeling in de digte ondoordringbare duisternis. Toorn en weemoedigheid, verdriet en ongeduld, wisselden onophoudelijk in mijne ziel af. Eindelijk trachtte ik mij echter gerust te stellen, besloot het aanbreken van den dag af te wachten, zedde mij op den steepachtigen grond neer en viel in eenen diepen slaap. Toen ik ontwaakte, gevoelde ik een groote ongemakkelijkheid en dacht in den eersten oogenblik, dat alles slechts een droom geweest was. Doch deze begoocheling verdween weldra. De dag brak aan; de donkere groeve werd verlicht, en ik werd thans met ontzetting mijn gansche ongeluk gewaar. Ik bevond mij, namelijk, in een hol, hetwelk zich aan beide zijden diep in de aarde scheen uit te strekken. Uit het bovenste gewelf was een stuk van omtrent tien of twaalf voet in den omvang uitgebroken, en door deze opening viel het licht in. De hoogewanden waren volkomen steil, en aan alle kanten van de gemelde opening verwijderd. Nu begreep ik, hoek ik in dit hol gevallen was, hoe het hier verrottende dier hetzelfde lot had ondergaan, en hoe weinig of volstrekt geene hoop op mijne redding er scheen te wezen.

Wat zou ik doen, wat zou ik beginnen? Het oord scheen eenzaam en onbevoeld; niemand zou mijn roepen hooren, al schreeuwde ik tot heesche wordens toe. Echter nam ik hiervan eene proef, en versterkte mijne stem, zoo veel als het mogelijk was. Doch vergeefs! zij verloor zich in dit wijde gewelf, en steeg slechts zwak tot aan de opening omhoog. De dag verliep, het troestende zonnelicht verdween; en de duisternis des grafomhulde mij andermaal.

Deze tweede nacht was ongelijk verschrikkelijker voor mij. Duizenden sissende vledermuizen vlogen boven mijn hoofd uit en in, en gansche hoopen huilende jakhalzen, door den stank van het aangelokt, kwamen van tijd tot tijd voorbij de opening. «Hier zal ik sterven,» zeide ik tot mij zelven; «hier zal ook ik verteren, gelijk dit ongelukkige dier.» Met deze vertwijfelende gedachten hield ik mij verscheiden uren lang bezig, tot dat eindelijk een blaauwe straal der maan in het hol viel, en mijne gemoedsstemming iets bedaarder werd. Weldra daarop zonk ik van vermoeidheid in slaap, doch ontwaakte van tijd tot tijd in de verschrikkelijkste droomen.

Zoo naderde de morgenstond, en met den eersten zonnestraal droog er zich nieuwe hoop in mijn hart. Ik herhaalde mijn geroep, ik schreeuwde zoo sterk en aanhoudend, dat ik volkomen heesche werd. Doch vergeefs! De verwijfeling maakte zich op nieuw van mij meester, en ik gevoelde mij door groeten honger en den brandendsten dorst gekweld. Thans eerst kon ik het over mij verkrijgen, iets van den verrottenden buffel te gebruiken, zoo walgelijk ook de aanblik van dit blaauwachtige lijfge vleesch was. Ik nam mijnen hartsvanger, dien ik bij geluk behouden had, sneed hier en daar van het aas een dragelijk stukje af, slokte door woedenden honger een paar beten naar beneden, en bevond mij tegen verwachting zeer meekbaar daardoor gesterkt. Daarbij kwam ook mijn moed terug, zoodat ik tamelijk bedaard over mijnen toestand nadacht. Door de bovenste opening uit het hol te komen, was onmogelijk; maar door een der diepe zijgangen misschien eenen uitweg te vinden, scheen in weevil der gevaaren wel waardig te beproeven. «Welaan,» zeide ik tot mij zelven, «ik wil het uiterste wagen! In mijn dood eenmaal bij den hemel besloten, wat bekommer ik mij dan, of ik hier af eenige roeden dieper vergaan moet!» Zoo verzaamelde ik eindelijk omstreeks een uur des namiddags al mijne krachten, voorzag mij van eenige stukken vleesch, en begaf mij met een kloppend hart op weg, den duisternen zijgang in.

Zoo lang ik nog eenig daglicht zien kon, ging het tamelijk goed; toen echter de laatste schemering verdwenen was, was ik bijna weder teruggekeerd. Doch ook ditmaal behaalde het overleg den zegen. «Voort voort,» zeide ik tot mij zelven, en ging moedig en met gesloten oogen in den onmetelijken nacht voort. Intusschen gebruikte ik de voorzigtigheid, mij schrede voor schrede aan den wand vast te houden, en al deszelfs onafgekeugten na te gaan. Dit scheen mij het eenig middel, om toch eindelijk neg eenen uitgang te vinden, die voorzeker met den voornaamsten gang in verband stond.

De bodem was ruw en ongelijk. Steenhoopen en enkele stukken rots, hoogten en laagten, wisselden onophoudelijk af. Ik ging derhalve slechts langzaam en met vele moeite voort, terwijl ik gehartsvanger te zoeken. Zoo zal ik ongeveer twee goede uren voort gewerkt hebben, toen ik aan

Ik meende intusschen eenig geruisch te hooren, sprong op en riep met luide stemme door de doedstille duisternis. Tevens ijde ik haastig als een verwijfelde over den krakenden rotsgrond voort, besloten, den dood of het leven binnen weinige minuten te gemoet te gaan. Eensklaps ontdekte ik een paar kleine vurige punten en staarde vol verbazing, als in den grond geworteld, op dezelve. Was het eene schemering van het daglicht, of waren het de glinsterende sopen eenet slang, die op mij kwam toeschieten? Doch hier voegde geen dralen. Ras schreed ik voorwaarts, want een onbekend iets bezielde mij. De vurige punten bleven onbewegelijk, doch namen steeds in grootte en levendigheid toe. «Veen! dat is geene slang,» zeide ik verheugd tot mij zelven, «dat zijn twee lampen, of het zonnelicht.» — In dit oogenblik bereikte ik eene aanmerkelijk hogere wand, en ik zag — eene rotspleet, die door het glanzend avondrood verlicht werd.

God! God! met welke aandoeningen ijde ik op de poort des levens aan! Spoedig kapte ik het digt begroeide struikgewas weg, droog met eene sterke borst door de nauwe opening der rots heen, en ademde nu, als op nieuw gescheppen, in de vrije heerlijke wereld van mijnschepper.

De zon ging onder, en in purperglans lag het gansche bekoorlijke landschap in *Vizagapatnam*, op eenen kleinen afstand voor mij. Ik spoedde mij derwaarts en werd met verrukking ontvangen. Ieder een geloofde, dat ik ongekomen ware. Niet bleek nu, dat ik in een der onderaardsche hoelen geweest was, die voorheen met de tempels in verbinding stonden, en wier ingangen thans slechts nog aan zeer weinig braminnen bekend zijn. Zoo had ik mij dan andermaal overtuigd, dat men in geenen toestand vertwijfelen en de hoop slechts met het leven opgeven moet. Ik vreesde thans in eene gevaarlijke krankheid te vallen, doch kwam gelukkig genoeg met eene ligte koorts vrij, en kon na verloop van veertien dagen, reeds volkomen hersteld, van *Vizagapatnam* verder reizen.

## Advertentie.

### D. BENJAMINS, biedt te Koop aan:

(42113) Bristol Osters in potten; Barbadosche Gember in dito; alle soorten Vieschen Vieschsaanen; versche Zalm; Engelsche Zuurgoed; gezouten Tongen in halve tonnen; Vruchten op Brandewijn; London Porter; Einburger Ale; Champagne; St. Estephe Medice; Muscat Frontignan, op regte Maart en andere Wijnen; Cherry-Brandy; Fransche Confac in flesschen, Rijn Lakeuren; Jenever.

Kruidnagelen; Patent Olie; supra fine Engelsche Bril; dito Schoenen en Horden; Suikerkalk in potten; Staven Stulpen met figuren; Patent Handtaarnas, &c., &c.

(37381) De ondergeteekende, als Medo-Exccuteur van den Boedel wijlen den Heer E. M. EMANUELS, zal op Woensdag den 18<sup>den</sup> denter, des namiddags ten 4 ure, ten sterfhuize, door den Veerdamester A. SALMANS, publiek doen verkoopen: MEUBELIËN, GLAS- en PLEETWERK; alsmede eenige tot voornoemden Boedel behoorende SLAVEN.

De Goederen en Slaven zijn den dag voor en op den verkoopdag te bezigtigen. *Paramaribo, den 15 November 1835.* ELIAS EMANUELS.

### W. Nikoll,

### Mr. Koper- en Blikslager,

(41201) verhuist zijne uit de *Kromme Elieboog Straat*, en thans woonachtig aan de *Zwartenhovenbrugstraat*, naast Meisjvrouw de Weduwe van der KAMP, recommandeerd zich verders in de protectie, zijner gederde begunstigers, tot het maken van alle Werkzaamheden in bovengenoemd vak voorkomende, zoo wel op *Plantuurdje* als aan *Paramaribo*; belooft eene exacte en civiele bediening. *Paramaribo, den 7 November 1835.*